

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Het kwaad betekent niet zo veel

“Mensen die met kwaad bezig zijn maken een ommetje. In plaats van rechtstreeks naar het licht te gaan, gaan ze precies de verkeerde kant uit om te ontdekken dat ze daardoor ongelukkig worden, ontevreden en dat ze dingen doen die lastig zijn, vervelend en noem maar op. Allemaal dingen waar zij geen rekening mee gehouden hebben omdat ze kortzichtig omgaan met zichzelf. Ze denken dat het kwaad gemakkelijk is en dat ze daardoor in een situatie komen die voor hen plausibel is en waar ze uit leren en verder durven gaan. Toch is het zo dat ze de verkeerde dingen leren, want door kwaad te doen, leer je wel, maar je leert niet wat gelukkig zijn is. Het geluk is altijd wat de mens moet kunnen drijven en bekoren.

Wanneer je gelukkig wil zijn, dan zal je zien dat dat te maken heeft met echte goedheid en niet met de dingen die je van de buitenwereld probeert te veroveren. Dat kan natuurlijk ook, dat je plezier beleeft door de verovering die je doet, maar dat is zo kortstondig dat het voortdurend verwatert en voortdurend betekent dat je de greep lost op de dingen die je in handen hebt genomen. Wanneer je kwaad doet, dan krijg je greep op de dingen, op de mensen, dan heb je ze voor een stukje in je macht. Maar het zal altijd zijn dat ze ontsnappen aan je macht en dat je dan beseft dat je met niets bezig bent geweest. Dat geeft een grote ontgoocheling in het leven. Wanneer je dus met niets bezig bent geweest - want dat is het kwaad, het kwaad betekent niet zoveel - dan heb je uiteindelijk niets over en dat maakt je ongelukkig.

Wanneer je met liefde bezig bent, dan heb je alles in handen, dat moet je weten. Ga je de juiste richting uit, dan zal je zien, zelfs al heb je niets, dat je hart wordt vervuld met liefde en dat betekent dat je de bron zelf leert kennen in je leven. Dan is er zoiets als een gaandeweg openbaren van wat de werkelijkheid is. Wie met goedheid bezig is, wordt steeds verder gebracht. Het is een weg, het is iets wat begint, wat verder gaat en wat nooit eindigt.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”
(uit hoofdstuk 8: ‘Met jezelf bezig zijn’) © Mayil.com

Datum: ____/____/____

Morya Levenslessen nr. 175